

James:

wekom vrienden

het is me een waar genoegen om in jullie gezelschap en met elkaar te zijn niet alleen vandaag maar ook in andere tijden

lieve vrienden mijn hart doet dit goed ik wens jullie ontzettend welkom van deze kant van de wereld of deze kant van de sluier te zijn zo je wilt rood is rood en blauw is blauw zeggen we wel el eens maar is het zo simpel als wij het zien want is rood werkelijk allemaal rood en blauw werkelijk alleen maar blauw

is het niet zo dat er op welke manier dan ook er altijd nuances zijn er altijd verschillen zijn

en dat blauw de ene keer wat lichter is en dan weer wat donkerder of zelf naar het paars nijgt en heet dat dan niet indigo of welke moeilijke kleur je er ook al wilt geven lieve kinderen wat het is ene groot, groote waarheid of misschien wel een grote leugen dat wij denken het te eten teerijl we eigenlijk helemaal niets weten en is het niet zo dat lieve kinderen op het moment dat wij de waarheid te kennen het dan ineens weer allemaal anders is en hebben jullie daar niet in de afgelopen weken niet een prachtig voorbeeld van gehad waarvan je dacht dat alles ok was en ineens weer allemaal anders maar alas we ervan uitgaan dat dingen vanuit het hogere plan gaan dat dingen nou eenmaal zo geregeld zijn dat is dit zn moment om te denken het is zoals het is en het is wat het is want lieve kinderen wat je er ook van maakt en wat je er ook van denkt dit is het plan

en is niet zo lieve kinderen dat het een verklaring nodig heeft want dat is lieve kinderen wat jullie nodig hebben en niet wat onze wereld nodig heeft wij hebben enkel laten we het egoitsich processie noemen nodig want willen ons laten zien en laten horen dat is ons doel en jullie zijn het middel nou eiblijk is zij dat maar wij doen het samen met elkaar is het niet lieve kinderen

c dat is zo

j ik vind het een magisch wonder dat u mevrouw, carla, uit de andere kant van de wereld, nou dat i ene beetje overdreven, maar je begrijpt me punt bij ons kan zijn in deze gelegenheid

c ooo jaaa

j doet mijn hart zeer goed

c oooo mijn hart ook

j dat lieve schat zou ik willen zeggen dat weten we we horen jou enthousiasme en jou hart gaat open op het moment dat wij dichterbij komen en daar worden wij enorm bij van leer te vertrouwen leer te vertrouwen want dat is enkel wat jij nodig hebt en je weet het

jou handen hoeven enkel alleen maar open te gaan en je zal ontvangen
zoals in de kerk prachtig gezegd wordt de heilige geest zal over je heen
storen nou en we sporten wat af

want jullie vragen en vragen en wij storten en storten
en dat lieve kinderen doen wij met liefde en alle plezier
ik wens jullie een ontzettend fijne avond en ik zal kort een vraag toestaan
c wat kunnen wij nog meer doen om dit proces van liefde te helpen
j ik denk dat je niets hoeft te doen lief kind enkel liefde zijn is genoeg
op het moment dat je liefde wil helpen is het dn niet dat eigenlijk de
verkeerde kant op duurt want liefde hoeft niet geholpen te worden liefde
hoeft ene gebied te worden liefde hoeft een pad te hebben jullie met
elkaar zijn daar
dat pad en zie dat als liefde en laten we vertrouwen dat elk zaadje die w
eilanden bij ene ander een zaadje is van liefde waarin we op een andere
manier als je misschien zelf zou zien die liefde planten dus wat kan je
doen, niets meer dan je al doet en daarvoor willen we jullie allen bedanken
voor dat wat je doet voor onze wereld
lieve vrienden tot snel